

Ook vrouwen betalen nu voor seks

MANNEN TE KOOP!

Steeds meer vrouwen zijn bereid om te betalen voor seks. In Nederland is zelfs het eerste mannen-escortbureau geopend. Wat is de volgende stap? Een bordeel voor vrouwen?

Tekst: Joanie de Rijke

Bordelen voor vrouwen zijn nooit echt van de grond gekomen, anders zouden ze allang in de klassieke prostitutiebuurten te vinden zijn geweest. Heidi Fleiss, ex-hoerenmadam in Hollywood, deed in 2005 een poging in de Amerikaanse staat Nevada, maar haar hengstenstal sloot twee jaar later de deuren, officieel wegens 'complicaties', in werkelijkheid omdat er te weinig interesse was. Ook in Duitsland zou ooit een mannenhoerentent zijn geweest, maar die ging na een paar maanden al ter ziele.

En toch zijn steeds meer vrouwen bereid om te betalen voor een man, getuige het aantal advertentietjes van gigolo's. Er verandert wel degelijk iets op de seksmarkt. Dat hadden ze in Nederland ook in de gaten. Daar is sinds november vorig jaar het allereerste mannen-escortbureau geopend. En het loopt lang niet slecht bij The Men's Company, volgens initiatiefneemster Anne Wierckx. "Betalen voor een man is in trek en dat is eigenlijk logisch", zegt Wierckx. "Vrouwen zijn de afgelopen tien jaar een stuk zelfstandiger geworden, en dit is er een gevolg van. Alleenstaande werkende vrouwen hebben geen tijd meer voor een partner, maar ze willen op den duur toch aandacht van een man. Aandacht, inderdaad, daar gaat het in de eerste plaats om. Geen seks, geen liefde, maar het gevoel dat een man je interessant vindt."

NIETS MOET, ALLES MAG

De mannen van het escortbureau moeten wel van een beetje niveau zijn, zegt Dierckx. Slonzige types als Onslow uit de tv-serie *Keeping Up Appearances* zijn geen optie, al is volgens Dierckx ook dáár een markt voor. "Laten we eerlijk zijn, bijna iedere man wil zich laten betalen voor seks. Op internet vind je talloze aanbiedingen van mannen



van heel uiteenlopend pluimage. Maar wij mikken op intelligente vrouwen, dus willen we mannen van niveau, met een hoge opleiding. Een universitair diploma is niet nodig, maar ze moeten wel een ruime portie algemene kennis hebben. Kortom: een man van de wereld zijn. Hij moet een aantal talen

spreken, en vooral: hij moet vrouwen begrijpen, natuurlijk. De meeste mannen denken dat ze daar geen enkele moeite mee zullen hebben, maar we weten allemaal dat het niet aan iedere man gegeven is om te weten wat een vrouw wil. Je moet bijvoorbeeld het geduld hebben om naar haar te luisteren.

Als je twee uur met een vrouw aan tafel zit en ze wil alleen maar praten, dan moet je kunnen zwijgen en interesse tonen voor wat ze vertelt. Tot nu toe hebben we alleen maar aanvragen van vrouwen die méér dan alleen een avondje gezelschap willen; het eindigt altijd met seks. Maar alles is mogelijk, van een bezoek aan een parenclub tot een weekend naar Rome. We krijgen overigens ook veel verzoeken van koppels. Soms wil iemand zijn vrouw verrassen met een escortman, je kunt ze dus ook cadeau doen.”

Er zijn momenteel 23 escortheren in dienst, de jongste is 24, de oudste ‘ergens in de 40’. Niets moet, alles mag, van beide kanten. Ziet een man een bepaalde klant niet zitten, dan is dat geen probleem, al is dat volgens Dierckx nog niet voorgekomen. Voorwaarde is wel dat je als man zichtbaar op de site bent, zodat vrouwen kunnen kiezen wie ze willen.

In België is nog geen mannenescortbureau. Voor zover Dierckx weet, is ze de enige in Europa. “We willen de internationale markt op, want ik denk dat dit een groeiende busi-



The Men's Company heeft 23 gigolo's in dienst, van 24 jaar tot 'ergens in de veertig'. Vrouwen betalen 450 euro voor twee uren.

ness is. Hoewel de drempel om te betalen voor seks toch nog groot is, merk ik.” 450 euro voor twee uur is dan ook niet weinig. “Met de prijs heeft het niet zo veel te maken, het is eerder een vastgeroest idee dat vrouwen hebben: betalen voor seks is iets wat mannen doen. Maar die tijd is voorbij. Je betaalt overigens voor de tijd, niet voor wat je met zo'n man uitspookt. Het maakt niet uit of je seks hebt of niet, de prijs blijft hetzelfde. En voor een man met wat meer ervaring betaal je ook iets meer. Of ik ooit een bordeel zou beginnen? Ik denk dat vrouwen daar nog lang niet aan toe zijn. Maar wat niet is, kan nog komen.”

JAPANESE TOYBOYS

Er is een land waar wél een bordeel voor vrouwen bestaat. In Osaka, Japan zijn er legio hostbars, waar aantrekkelijke jonge mannen hun diensten aanbieden aan een publiek dat alleen uit vrouwen bestaat. De gastheren zijn van het type mooie toyboy: snel kapsel, goed gekleed, charmant en bereid tot alles. Zolang ervoor wordt betaald. Ze gaan de straat op om rijke vrouwen mee naar de bar te lokken, en eenmaal binnen is het de kunst

de dames zo veel mogelijk geld te ontfutelen door ze liters champagne te laten bestellen. De heren drinken mee aan de toog en sloven zich uit om het de vrouwen naar de zin te maken. Ze vertellen grappen, zingen en doen zelfs sketches. Als de vrouwen maar kunnen lachen. Wat na die magnums champagne meestal weinig moeite kost.

Net als in de vroegere geishabars, laten de mannen zich ook betalen voor seks, al gebeurt dat verdoken. Officieel zijn ze 'entertainers'. Sommige vrouwen zijn zo zot van hun toyboy dat ze zich elke dag komen bezatten in de hostbar, in de veronderstelling dat hun dekhengst ooit een vaste relatie met hen zal beginnen. En de supermannen spelen daar handig op in. Ze vleien alsof hun leven ervan afhangt. Toch zeggen ze allemaal dat het een zwaar beroep is. “Elke dag zo veel drinken, dat houdt niemand vol.” De meesten stoppen na een jaar. Maar het concept is zo populair dat de hostbars gouden zaken doen. Slim bekeken van die Japanners.

'GEEF HET TIJD'

“Ik denk dat de tijd voor een mannenbordeel nog niet rijp is”, zegt seksuologe Elke

Denoo. “Vrouwen zitten nu eenmaal anders in elkaar dan mannen. Ze worden niet meteen geprikkeld als ze een blote man voorgeschoteld krijgen, terwijl dat andersom wel het geval is. Kijk maar naar tv's avonds laat, je ziet alleen reclame van naakte vrouwen die hun diensten aanbieden, nooit van mannen. Maar de drempel om een man te 'kopen' is inderdaad lager geworden. Dat is helemaal niet raar, en het is ook geen teken dat vrouwen zouden 'vermannelijken'. Het gaat gewoon om een logisch gevolg van de emancipatie. Vrouwen hebben nu de vrijheid om dezelfde dingen te doen als mannen, en nu ze die vrijheid ook nemen, wordt er van alle kanten geroepen dat vrouwen doorslaan en dat het evenwicht tussen man en vrouw daardoor in gevaar komt. Ik vind dat onzin. Vrouwen hebben altijd al van seks gehouden, nu niet meer dan vroeger. Hadden ze honderd jaar geleden de kans gekregen, dan zou precies hetzelfde zijn gebeurd. Ik kan begrijpen dat ze voor een gigolo kiezen en ook dat ze naar een escortbureau stappen, want dat blijft in de privésfeer. Maar een bordeel is nog iets heel anders. Bij vrouwen is seks nog altijd gekoppeld aan emoties, en aan een bar zitten waar je een man puur om zijn uiterlijk uitkiest om er seks mee te hebben, past daar niet in. Toch zie ik het er nog wel van komen, het kost alleen tijd.” □

www.themenscompany.com